

**Oud-Katholieke Parochie
Egmond aan Zee
Parochie van de Heilige Agnes**

Parochieblad



't Scheepje
Februari 2020 / Maart 2020

**Verhuisd? | Vertrokken? | Ingekomen?
U laat het uw parochie toch ook weten!
Kerkelijke Ledenadministratie**

Secretariaat | 072 – 506 1206
Bereikbaar op woensdag na de Eucharistieviering
van 9.00 uur van ongeveer 10.00 – 12.30
aan de deur of telefonisch
per email 24/7 bereikbaar:
agnes.egmond.okkn@gmail.com

Huisbezoek aanvragen? Bel toch uw pastoor!
072 – 506 1206 of 06 – 55 768 444

Scheepje op papier ontvangen?

Vanaf februari 2020 verschijnt het Scheepje digitaal,
via de website van onze parochie www.egmond.okkn.nl.
Papieren Scheepjes zijn dan enkel nog beschikbaar in de kerk.
Voor hen die daar niet kunnen komen, wordt – op verzoek (!) een
Scheepje thuisbezorgd in de Egmond. De verzending per post
buiten de parochie, zal ook, vanaf februari 2020, stoppen.

adres van ons kerkgebouw
Voorstraat 112 ☺ in Egmond aan Zee

Redactie

Graag alle kopij naar: hetscheepje@hotmail.com

Het volgende Scheepje verschijnt eind maart 2020
sluitingsdatum 11 maart 2020
www.egmond.okkn.nl

Websites

| | |
|----------------------|---|
| Parochie | www.egmond.okkn.nl |
| Foto's van onze kerk | http://myalbum.com/OK-kerk |
| Landelijke kerk | www.okkn.nl |



Aan het volk van God bij Ste. Agnes

Het gaan van de weg

Jezus staat aan het begin van zijn verhaal met zijn volk. Hij heeft net de doop ondergaan. De doop door het water, de doop door de profeet Johannes. En toen hij door dat water ging was het weer even of het volk door de rode zee ging. Door de doop, door het water werd Jezus één met zijn volk, op de vlucht voor de Farao's van deze wereld, één met zijn volk, het door God geredde en geleide volk. Een volk dat geen gemakkelijke weg gaat. Uit de slavernij wegtrekken, uit de verslaving je losrukken, dat kost je de grootste moeite. Om vrij te leven moet je de vleespotten achter je laten – waar je goed te eten had – en solidair leven, veertig jaren lang in de woestijn – misschien wel mét honger. Door de doop verbindt Jezus zich met de profeet Johannes aan die tocht. En daarom is hij nu in de woestijn.

Veertig dagen en veertig nachten, net als het volk. En net als zijn volk komt Jezus voor de vraag te staan welke weg hij zal gaan of met andere woorden: welke honger drijft Hem. Zal hij de weg gaan van zijn eigen plannen, de weg gaan van het eigen inzicht, de weg van de berekening of zal hij de weg gaan helemaal als kind van God. Als een kind dat zijn ouders vertrouwt. Een kind vol vertrouwen, een jongere vol geloof, hoop en liefde, een volwassene die weet dat uiteindelijk de Barmhartige God ons niet in de steek laat, uiteindelijk onze honger zal stillen, ook al zit alles tegen.

Pastoor Rudolf Scheltinga.

Bij de kerkdiensten

Natuurlijk worden we door Jezus Christus genodigd om zo vaak als mogelijk is deel te nemen aan de vieringen welke in de schoot der kerkgemeenschap plaatsvinden. Ofwel: komt allen te samen: om te vieren, te zingen en te bidden. Om de Heer te ontmoeten in het Woord dat tot ons gesproken wordt en de gaven van Brood van Wijn, Zijn Lichaam en Bloed, welke ons aangereikt worden.

Een overzicht van de Kerkdiensten én andere activiteiten. Iedere **woensdagochtend** is er om 9.00 uur een Eucharistieviering in ons kerkgebouw.

Het sfeervolle feest van de **Opdracht van de Heer in de Tempel – Maria Lichtmis** vieren we op zondag 2 februari 2020. Hiermee ronden we de periode van 40dagen van Kerstmis af. Omdat 2 februari in 2020 op zondag valt blijft de kerstboom én de kerststal staan t/m deze zondag. We vieren deze dag – zoals altijd - mét kaarsenwijding en processie! We houden dan ook de jaarlijkse gedachtenis van de overleden leden en donateurs van de Oud-Katholieke Mannenvereniging “St. Jan” en de Oud-Papier-Groep. Na afloop is er koffiedrinken in het Verenigingsgebouw Egmond.

Onze opgang naar de Paastijd!

** Let ook op de speciale voorbereidingsavonden van de werkgroep thema-avonden. Kijk hiervoor op bladzijde*

Op Aswoensdag (26 februari) beginnen we de Veertigdagentijd met een Eucharistieviering in de avond om 19.00 uur. Ons hoofd wordt met as bestrooid ten teken van onze bereidheid tot inkeer, tot boete en tot verzoening. Elke woensdagavond daaropvolgend (zie rooster kerkdiensten) is er om 19.30 uur een oecumenische gebedsdienst in de Protestantse Kerk in Egmond aan Zee mét vastenmeditatie. De rest van de beschrijving van onze opgang naar Pasen komt in ‘t volgende nummer van ‘t Scheepje.

KERKDIENSTEN

| Datum | Liturgische dag | Kleur | Tijd | Soort dienst |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| <u>Januari 2020</u> | | | | |
| Woe 29 | | groen | 09.00 | Eucharistie |
| <u>Februari 2020</u> | | | | |
| Zat 1 | Geen viering | - | - | - |
| Zon 2 | Opdracht van de Heer | wit | 10.00 | Eucharistie |
| Woe 5 | H. Agatha, maagd en martelares | rood | 09.00 | Eucharistie |
| Zat 8 | Geen viering | - | - | - |
| Zon 9 | Vijfde zondag na Epifanie | groen | 10.00 | Eucharistie |
| Woe 12 | | groen | 09.00 | Eucharistie |
| Vrij 14 | Prins Hendrik Stichting | groen | 15.00 | Eucharistie |
| Zat 15 | Vlotte Mis - Seasingers | groen | <u>19.00</u> | Eucharistie |
| Zon 16 | Zesde zondag na Epifanie | groen | 10.00 | Eucharistie |
| Woe 19 | | groen | 09.00 | Eucharistie |
| Zat 22 | Vespers + Lof | groen | 19.00 | Gebedsdienst |
| Zon 23 | Zevende zondag na Epifanie | groen | 10.00 | Eucharistie |
| Woe 26 | Aswoensdag | paars | <u>19.00</u> | Eucharistie |
| Zat 29 | Geen viering | - | - | - |
| <u>Maart 2020</u> | | | | |
| Zo 1 | Eerste zondag 40 dagentijd | paars | 10.00 | Eucharistie |
| Wo 4 | | paars | 09.00 | Eucharistie |
| | Oecumenische vastenmeditatie | | 19.30 | PKN Egmond aZ |
| Za 7 | Geen viering | - | - | - |
| Zon 8 | 2 ^e zondag 40dagentijd | paars | 10.00 | Eucharistie |
| Woe 11 | | paars | 09.00 | Eucharistie |

| Datum | Liturgische dag | Kleur | Tijd | Soort dienst |
|--------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| Woe 11 | Oecumenische vastenmeditatie | | 19.30 | PKN Egmond aZ |
| Vrij 13 | <i>Prins Hendrik Stichting</i> | <i>paars</i> | <i>15.00</i> | Eucharistie |
| Zat 8 | Geen viering | - | - | - |
| Zon 15 | 3 ^e zondag 40dagentijd | paars | 10.00 | Eucharistie |
| Woe 18 | | paars | 09.00 | Eucharistie |
| | Oecumenische vastenmeditatie | | 19.30 | PKN Egmond aZ |
| Zat 21 | Gezinsdienst Seasingers | paars | 17.00 | Eucharistie |
| Zon 22 | 4 ^e zondag 40dagentijd | roze | 10.00 | Eucharistie |
| Woe 25 | Maria Boodschap | wit | 09.00 | Eucharistie |
| | Oecumenische vastenmeditatie | | 19.30 | PKN Egmond aZ |
| Zat 28 | Vespers + Lof + Boete & Verzoening | paars | 19.00 | Gebedsdienst |
| Zon 29 | 5 ^e zondag 40dagentijd | paars | 10.00 | Eucharistie |
| <u>April 2020</u> | | | | |
| Woe 1 | | paars | 09.00 | Eucharistie |
| Vrij 3 | <i>Prins Hendrik Stichting</i> | <i>rood</i> | <i>15.00</i> | Eucharistie |
| Zat 4 | Geen viering | - | - | - |
| Zon 5 | Palmzondag | rood | 10.00 | Eucharistie |
| Woe 8 | | paars | 09.00 | Eucharistie |
| Don 9 | Witte Donderdag | wit | 19.00 | Eucharistie |
| Vrij 10 | Goede Vrijdag | rood | 15.00 | Gebedsdienst |
| Vrij 10 | Goede Vrijdag | rood | 19.00 | Gebedsdienst |
| Zat 11 | Paaszaterdag | wit | 21.00 | Paaswake + Eucharistie |
| Zon 12 | Eerste Paasdag | wit | 10.00 | Eucharistie |
| Ma 13 | Tweede Paasdag | wit | 10.00 | Eucharistie |
| Woe 15 | Woensdag in de Paasweek | wit | 09.00 | Eucharistie |
| Zat 18 | Vlotte Mis + Seasingers | wit | 17.00 | Eucharistie |
| Zon 19 | 2 ^e zondag van Pasen | wit | 10.00 | Eucharistie |

Koffie na de kerkdienst in 't Verenigingsgebouw Egmond

Het kerkbestuur heeft besloten om voortaan op de eerste én op de derde zondag na de viering te kunnen koffie-drinken en elkaar te ontmoeten. Dat geeft ook gasten de gelegenheid om (vaker) te kunnen aanschuiven.

Koffie na de kerkdienst in 't Verenigingsgebouw Egmond

| | |
|--------------------|---------------|
| Zondag 2 februari | Koffiedrinken |
| Zondag 16 februari | Koffiedrinken |
| Zondag 1 maart | Koffiedrinken |
| Zondag 15 maart | Koffiedrinken |
| Zondag 5 april | Koffiedrinken |
| Zondag 19 april | Koffiedrinken |



Oud-Katholiek kerkkoor St. Agnes Egmond aan Zee

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Voor de hele wereld is nu standaard het jaar 2020. Er zijn volken, die daarnaast er nog een eigen telling op na houden. Om er enige te noemen: de Joden, de Chinezen, de Mohammedanen en zo zijn er nog een paar.

De drukke Kerstdagen voor het koor zijn weer achter de rug. Vanaf de vierde advent tot en met de Lessons & Carols was het doorzingen geblazen. Gelukkig met hulp van enkele extra zangers. We zijn er ons terdege van bewust, dat we met een paar extra zangers een mooier, vollere klank voortbrengen en eigenlijk dringend om extra mensen verlegen zitten. In een volle kerk, als tijdens de Kerstnacht, zouden toch wel enkele liefhebbers van zingen zitten? Laat van je horen en schroom niet en loop eens met een koorlid mee naar boven.

De Kersttijd duurt trouwens nog tot en met 2 februari. Maria Lichtmis zoals dat in de Rooms-katholieke traditie genoemd wordt. Deze datum is 40 dagen na de geboorte van Jezus. Dit is natuurlijk geen toeval.

In het Bijbelboek Leviticus werd al voorgeschreven, dat een moeder na de geboorte van een kind in de tempel “gereinigd” moest worden. Een religieuze verplichting. Maria, als moeder en als goede Jodin deed dit dan ook. In het Latijn heet dit “*Purificatio Mariae*”

Een tweede betekenis was, volgens Lucas, dat elke eerstgeborene van het mannelijk geslacht aan de Heer moet worden toegeheiligd. Een ontmoeting met God en zijn volk (in dit geval Simeon en Anna). En er moest een offer gebracht worden. In het geval van Jezus; een koppel jonge duiven.

In het oosten wordt dit al sinds de 4^e eeuw gevierd. De nadruk lag en ligt daar op de ontmoeting van Jezus met God en zijn volk. Het heet dan ook tot aan de dag van vandaag “Ypapanti” = ontmoeting. Zij vierden dit op 14 februari, omdat men toen nog geloofde dat Christus’ geboorte op 6 januari viel. Dit is later door Rome op 25 december gezet en dus ging 14 februari naar 2 februari.

De Romeinen hadden omstreeks deze tijd een lichtjesfeest. Nu wilde het geval dat Simeon het in zijn loflied had het over “Het licht dat voor de heidenen straalt” en was de verbinding naar het licht van kaarsen snel gemaakt. Een heidens feest werd aldus gekerstend. Dat is vaker voorgekomen.

In de Katholieke traditie worden voor de mis kaarsen gewijd en in een processie meegedragen. Vandaar het woord “Lichtmis”. De processie staat symbool voor het intreden van Christus in de tempel als “Het Licht dat voor

alle volkeren straalt". In diverse talen wordt in de naam van de mis ook rechtstreeks naar kaarsen verwezen. Bijvoorbeeld in het Frans: Chandeleur en in het Engels: Candlemas".

In deze dienst wordt meestal Lucas 2 vers 22-40 voorgelezen.

Maria's tempelgang om zich te reinigen na de geboorte van haar eerste kind doet in onze streken denken aan de zogenoemde kerkgang, die vroeger gebruikelijk was.. Wanneer een moeder na de geboorte van haar kind voor het eerst weer naar de kerk ging, werd zij bij de ingang door de priester welkom geheten met een zegen, zij nam de stola van de priester vast en zo liepen ze getweeën naar voren tot bij het altaar; daar ontving zij een kaars en nogmaals een zegen met een gebed van dank voor het goede verloop van de geboorte. Dit ging niet overal zo, maar kwam wel op hetzelfde neer.

Hoewel het dus een dankritueel was, hebben vele moeders dit gebruik als onaangenaam ervaren; in sommige streken heette het ook 'reiniging', en dacht men daarbij dus aan het gebruik zoals dat bij Lucas over Maria wordt verteld; maar omdat men in een andere religieuze cultuur leefde, voelde men de inhoud er niet meer van aan; elders dachten moeders dat zij op die manier hun kerkverzuim van de afgelopen tijd goedmaakten. Het was echter bedoeld als dankritueel. (Bron: Heiligennet.nl)

Op 2 februari eindigt dus de Kersttijd. Vorig jaar was ik half januari in Engeland en inderdaad: in de kerk stonden nog een grote Kerstboom en de Kersstal. De vloer om de boom heen zag groen van de naalden. Aan de boom zaten er niet zoveel meer.

Maar toch heeft het wel wat!

Kees Visser

Kerstmarkt

In het voorjaar van 2019 werd een aantal leden van de opgeheven fancy fair commissie benaderd met de vraag of ze er iets voor voelden om een kerstmarkt mee te organiseren. Laten we het proberen was onze insteek. Er sloten zich nog een aantal parochianen bij aan. Vanaf de eerste vergadering in september zijn we begonnen met de voorbereiding. De datum was al vastgelegd namelijk de derde adventszondag 15 december. Nog twee keer werd er vergaderd, op straat, via de telefoon werden er afspraken gemaakt en zaken bijgesteld.

Op zaterdag 14 december kwamen alle deelnemers en organisatoren naar het Verenigingsgebouw om alles klaar te zetten. Vooraf, vlak na Sinterklaas, was het gebouw al voor de kerst versierd. Na de dienst van de derde adventszondag was er eerst koffie met kerstbrood en daarna kon het beginnen. De hele middag was er voldoende belangstelling en door het rad van avontuur achter elkaar te laten draaien, afgewisseld met muziek, bleven veel bezoekers zitten. Het werd een gezellige middag met aan het eind een mooi resultaat voor het onderhoud van de kerk nl.: € 4.767,40 bruto. Door een bijdrage uit de nog beschikbare fancy fair gelden kon er € 5.000,-- worden overgemaakt naar het onderhoudsfonds. Zo kon de nieuwe pomp voor de vloerverwarming betaald worden en werd er een flinke bijdrage gegeven voor de nieuwe geluids- en opnameapparatuur. Inmiddels zijn alle sponsors en medewerkers bedankt. Hierbij bedanken we ook alle bezoekers, zonder hen zou het immers geen geslaagde middag zijn. In september zal er bekeken worden of het een vervolg krijgt. Dat is mede afhankelijk van genoeg activiteiten en medewerkers.

Namens het comité,

Focko Plantinga

Stuifduinweekend

Kom jij ook naar het Stuifduinweekend 2020?

Geen muur te hoog!

27-28-29 maart 2020

Dit gezellige weekend is voor alle jongeren van 8 t/m 17 jaar oud. Het is een weekend vol gezelligheid, lering, goede gesprekken, lekker eten en nog veel meer.

Opgeven door een mail te sturen voor 19 maart naar:
erna@okkn.nl.

Eigen bijdrage: 60 euro,
neem gerust een vriend/vriendin mee!

Locatie:

NieuwKarspel, Middenkoogweg 1B, 1738 DW, Waarland

Thema-avonden

We leven inmiddels al ruim een maand in 2020. We hopen dat u een goede start gemaakt hebt en dat het nieuwe jaar u verder veel goeds mag bieden.

Met ons programma hopen we in ieder geval uw nieuwsgierigheid en uw verlangen naar kennis en informatie tevreden te stellen.

Op 17 december van het vorige jaar hebben we onder leiding van pastoor Scheltinga een aantal alternatieve gebeden met elkaar besproken. Gebeden die ons bekend zijn als: gebed van de dag; gebed over de gaven en gebed na de communie. De alternatieve gebeden waren ons aangereikt door de bisschoppen, met de bedoeling in de aanloop naar Kerstmis de gebruikelijke

gebeden hiermee te vervangen. De gebeden hadden dezelfde strekking, maar waren anders verwoord. Misschien hebt u het opgemerkt in die tijd? Het gesprek hierover was zeker interessant.

In het nieuwe jaar, op **dinsdagavond 28 januari** komt pastoor Ploeger ons wijzer maken over het eucharistisch gebed. Maar als u dit leest hebben we de avond van 28 januari vast achter de rug. Een avond onder leiding van pastoor Ploeger over het eucharistisch gebed. U was daar vast bij?

Wat nog komt:

Op **dinsdag 18 februari** komt mevrouw Tineke Visser (parochiaan in Delft) ons meer vertellen over **Joodse feesten**. We hebben haar ontmoet op de Bisdomdag in Alkmaar en zij bleek bereid om bij ons een lezing over dit onderwerp te geven. Uitgebreide informatie over het thema en over Tineke Visser zelf vindt u in een extra stukje wat zij ons toegestuurd heeft.

In de maand **maart** is er tijdens de Veertigdagentijd wekelijks een thema-avond. Op de **dinsdagen: 3, 10, 17, 24 en 31 maart**. Het onderwerp tijdens die avonden is dan: *spiritualiteit in het dagelijks leven*. De leiding zal in handen zijn van pastoor Rudolf Scheltinga, afgewisseld door Teresa Takken, mits haar gezondheid dit toelaat. Uw inbreng is van grote waarde op deze avonden!

De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur. In het Verenigingsgebouw zoals u gewend bent. Een kleine bijdrage voor koffie/thee is welkom.

Tot ziens en met vriendelijke groet,

Pastoor Rudolf Scheltinga

Trees Visser-Groot

Toelichting op de lezing over de Bijbelse feesten, de joodse wortels van het christelijk geloof.

De lezing is een drieluik over: De Verbonden, de Voorjaarsfeesten, de Najaarsfeesten.

In de Powerpoint die ik erbij gemaakt heb zien we o.a. een aantal schilderijen van Jip Wijngaarden, voormalig actrice (Anne Frank), maar later schilderes geworden. Zij heeft mij toestemming gegeven om deze schilderijen te gebruiken. Daarnaast neem ik graag wat boeken mee over het onderwerp van de lezing, zodat u in de pauze de boeken kunt inzien of titels voor uzelf kunt noteren.

De lezing voert ons in vogelvlucht langs de eerste boeken van de bijbel, waar we de diverse Verbonden tegenkomen, zoals de belofte die God aan Eva deed na de zondeval, het Verbond met Noach, Verbond met Abraham, Verbond met Israël op de Sinai, etc. We horen over de instelling van de Voorjaarsfeesten en de Najaarsfeesten en gaan deze één voor één bij langs. We volgen Jezus bij diverse optredens die beschreven staan in de evangeliën, en we ontdekken de diepere betekenis van Zijn werk op aarde en Zijn lijden, sterven en verrijzenis.

Ik heb een aantal tweeluikjes gemaakt bij de Voorjaarsfeesten, om te laten zien hoe Jezus deze Voorjaarsfeesten tot op de minuut nauwkeurig heeft vervuld. Ook over de Najaarsfeesten valt veel te leren. We krijgen op deze manier een dieper inzicht in de achtergrond van ons christelijk geloof. We gaan de rijke symboliek herkennen die in de kerkelijke liturgie verborgen zit, met name in de liturgie van de katholieke kerk. En gelukkig komen ook in de protestantse liturgie gaandeweg meer symbolen terug.

Iets over mijzelf:

Ik ben Tineke Visser. Ik woon in Delft, waar ik een eigen praktijk heb voor individuele therapie, gezins- en relatietherapie. Ik ben dus geen theoloog, maar psycholoog. Van huis uit ben ik protestants opgevoed, maar heb altijd pijn gevoeld over de kerkmuren die grote groepen mensen van elkaar gescheiden hielden. Sinds een paar jaar bezoek ik de Oud Katholieke Kerk in Delft, en vorig jaar ben ik er ook lid geworden. De liturgie spreekt me aan en het onderlinge contact met de parochianen is hartelijk.

Via de Near East Ministry in Voorthuizen volgde ik een bijbelcursusweek over het joodse geloof en de bijbelse feesten. Na nog enkele cursussen durfde ik het aan om een lezingenblok te maken over dit onderwerp. Met enige regelmaat mag ik de opgedane kennis in kerken doorgeven.

Meer informatie over mijn werk als therapeut is te vinden op www.hetbakenhulpverlening.nl

Gezinsdiensten

Ieder jaar worden er in onze Oud-Katholieke kerk een aantal gezinsdiensten gehouden. Vieren voor jong én oud. Wij proberen ieder jaar te werken met een bepaald thema en dit jaar is het thema: *Mozes*.

Tijdens de diensten vertellen we verhalen (of beelden ze uit!), bidden wij en zingen wij vooral veel liedjes waar ook echt op te swingen valt. Helemaal aan het einde van de dienst is er dan soep (met soepstengel) en limonade.

De diensten beginnen altijd om 17.00 uur en duren ongeveer drie kwartier. Vooraf aan de dienst zingt het koor de Seasingers altijd al wat mooie liedjes om in de sfeer te komen. Ook tijdens de dienst zingt het koor volop mee zodat je bijna niet stil kunt blijven zitten.

Graag hopen wij veel kinderen, hun ouders en of verdere familie een keer of meerdere keren te mogen begroeten in de Oud Katholieke kerk aan de Voorstraat 112. Tot dan?

O, ja...je wilt natuurlijk wel weten wanneer de diensten zijn: ☺

- Zaterdag 21 maart 2020 om 17.00 uur:

Mozes en de 10 geboden

- Zaterdag 16 mei 2020 om 17.00 uur:

Mozes en het beloofde land

Deze data staan natuurlijk al in uw agenda! ☺

Bedankt!

2019 is voor mij een heftig jaar geweest omdat ik wederom behandeld ben voor longkanker.

Binnen het kerkbestuur heb ik daardoor niet/nauwelijks kunnen functioneren maar medebestuurleden pastoor Rudolf Scheltinga, Maarten Groen en Nelly Zwart hebben mij zoveel mogelijk uit handen genomen, waarvoor mijn dank !

Óók Laura Zwart-Vuil bedankt voor het overnemen en uitwerken van de notulen van de gemeentevergaderingen!

Verder iedereen bedankt voor oprechte woorden en belangstelling, dat doet me goed !

Ik doe het nog rustig aan maar hoop de gehele draad in de loop van dit jaar weer op te kunnen pakken,

Kirsten Buenen, secr KB

Vastenactie 2020

Dit jaar hebben de kerken van de 3 Egmondten weer samen een project uitgekozen voor de vastenactie.

We hebben gekozen voor het project:

Overleven in een burgeroorlog.

In 2011 vierde Zuid-Soedan haar onafhankelijkheid. Twee jaar later brak er een burgeroorlog uit. Honderdduizenden mensen zijn gedood. Vier miljoen mensen sloegen op de vlucht, waarvan de helft in eigen land. Hongersnood ligt voortdurend op de loer. De burgeroorlog is nog niet voorbij, maar veel mensen proberen het gewone leven weer op te pakken. Samen met de Zuid-Soedanese kerk helpt Kerk in Actie boeren en boerinnen om hun gezinnen dagelijks te kunnen voeden. We verstrekken gereedschap en goed zaaizaad. Mensen krijgen trainingen om een eigen inkomen te verdienen, bijvoorbeeld in zeep maken. Weduwe Jane richtte met zes andere vrouwen een coöperatie op. Op een gezamenlijk stuk grond verbouwen ze samen spinazie, tomaten, kool en bonen. Twee vrouwen verkopen de oogst op de markt. De winst delen ze met elkaar. Van dat geld kocht Jane eten en ze betaalde schoolgeld voor twee van haar vier kinderen. Ondersteun boerinnen zoals Jane in hun uitdaging om te overleven.

De oecumenische Vastenactie kan een succes worden. Maar daar hebben wij wel uw hulp bij nodig. Doet u mee ???

Op de volgende zondagen wordt er in de kerk voor dit project gecollecteerd, middels de bus voor de Vastenactie: 1, 8, 15, 22, 29 maart en 5 april. U kunt ook uw bijdrage storten op rekeningnummer NL24RABO0315702710 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente o.v.v. Vastenactie 2020.

Wij hopen dat we op u bijdrage mogen rekenen.

Namens het Vastenactie Comité, Gea Tuls en Renske Wijker.

Vrijwillige bijdragen | Kerkbalans 2020

De vrijwillige bijdragen blijven vaak jaren op hetzelfde niveau. We zullen als parochie geld moeten blijven werven. Een uitdaging, die niet alleen het kerkbestuur, maar wij allen als parochianen aan zullen moeten gaan! Verzoek aan u om na te denken over de hoogte van uw financiële bijdrage welke u geeft aan uw eigen (!) parochie. U geeft uw geld niet weg; uw bijdrage is een investering in uw eigen geloofsgemeenschap: zowel immaterieel als materieel.

De bezuiniging op de pastorale formatie, welke ons vorig jaar door het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland werd opgelegd, had grotendeels als oorzaak de achterblijvende financiële bijdragen van de parochianen voor hun eigen parochie. En dát is voor de grootste oud-katholieke parochie van Nederland (ja, dát zijn we!) een flinke tegenvaller.

Velen die een bedrag overmaken, maken al jaren hetzelfde bedrag over. De kosten voor de parochie gaan echter ieder jaar omhoog en daardoor stijgen de uitgaven. Echter: de inkomsten blijven bijna gelijk. Wilt u nadenken of het mogelijk is voor u om uw bijdrage (iets) te verhogen?

Het is verheugend dat velen een bijdrage geven bij gelegenheden als gift, wekelijks bij de collecten, maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of per jaar via een opdracht aan de bank of via een incassoformulier van de kerk. U kunt het kerkbestuur een machtiging geven tot periodieke incasso waardoor u het gehele bedrag kunt aftrekken bij de aangiften inkomstenbelasting. U kunt zelf met uw bank contact opnemen om een periodieke overboeking te regelen. Doen! ☺

Alle gevers van het afgelopen jaar bedankt het kerkbestuur voor al hun bijdragen het afgelopen jaar. Hartelijk dank!!

Het dagboek van Henk Groen | 2

Tijdens een verblijf van een week in het Trappisten Klooster "Maria Toevlucht" in Zundert vertelde één van de monniken mij dat een medebroeder van hen een klooster had gesticht in Israel. Zijn naam was Jacob Willebrands, priester en monnik. Het klooster, het wat eigenlijk een nederzetting op een berg van 800 meter hoog in Galilea, de berg 'Lavra Netofa' bij het dorp Deir Hanna in Galilea, Israel. Daar kon je als gast een tijdje doorbrengen als vrijwilliger. Er was geen prijs aan verbonden maar wel dat je als gast aan alle voorkomende werkzaamheden deelnam en het leven in het klooster met de monniken en andere gasten zou delen.

Ik vond dit wel spannend en na alles geregeld te hebben en met goedkeuring van Koos, heb ik toen gekozen om drie maanden daar door te brengen. Boven op de berg, met een prachtig uitzicht op het meer van Galilea in het oosten en de Middellandse Zee bij helder weer. In mijn dagboek heb ik mijn ervaringen beschreven en in 't Scheepje wil ik deze ervaringen met u delen. Terugkijken heb van deze reis en verblijf er geen spijt van gehad van die tijd als tijdelijke monnik, onder de Abt, Jacob Willebrands, waarmee ik heel fijn heb samengewerkt.

Henk Groen.

Wij leven op dit moment met 6 personen, Abuna, Yacoub de abt, Abuna Toma, Jabar een arabier, Erwin een Hollander en Bertnt een Duitser en nog een kleine arabisch jongen. De omgeving is hier schitterend met uitzicht op het Meer van Galilea. Boven op de top is een kapel die is uitgehakt in de rotsen en waar het nu heerlijk koel is met de huidige hitte van 35 graden.

's Morgens zijn om 5 uur de Laudan, een dienst van Psalmen en gebeden, waar de Eucharistieviering volgens de Melkitische ritus. Om 7.30 uur ontbijt, om 8.00 uur beginnen de

werkzaamheden. Mijn taak bestaat in het verzorgen van de maaltijden en het schoonhouden van de vertrekken. Om 10.00 uur is er een koffiepauze. Om 13.00 uur een warme maaltijd. Daarna is iedereen vrij en kan ieder naar eigen keus zijn tijd doorbrengen. Om 17.00 uur is er een Vespers en om 18.00 uur een avondmaaltijd met als besluit de Completen. Daarna is er een samenzijn op recreatieve manier, waarbij dan een glas wijn gedronken wordt uit eigen wijnmakerij. Dit zijn fijne momenten als wij met elkaar op de waranda zitten en uitzien over de dorpen van Galilea, herkenbaar aan hun verlichting in de nacht. Na een gesprek of soms helemaal stil-zijn en genieten van de stilte, gaat iedereen dan weer naar bed om 's morgens vroeg weer op te staan.

3 augustus 1983

Na een heerlijke nachtrust werd ik om halv zeven gewerkt door Jacob. Met een gezamenlijk ontbijt en besloten met een gebed, begon om 8.00 uur onze taak. Ook vandaag weer zeer warm, 35 graden, maar gelukkig steekt er later op de dag een heerlijke wind op die boven op de berg goed merkbaar is en de hitte dragelijk maakt. Vanmorgen nam onze vriend Bernt afscheid van ons om verder door Noord-Israel te trekken om daar dan nog een tijdje door te brengen bij kennissen. Ondanks de korte tijd van twee dagen dat je elkaar kent en op elkaar aangewezen bent voel je toch een beetje pijn als iemand weggaat. De een komt en de ander gaat, zodal dat ook straks gaat als mijn tijd komt om te vertrekken naar Holland, het land wat mij toch heel dierbaar is.

Nu is het middag en heel rustig, iedereen slaapt, ook de twee honden slapen heel diep, ondanks dat zij overladen met vliegen zijn. Vanavond kwam Jacob terug van een hele dag weggeweest. Hij kwam terug met een jonge man van 24 jaar, Frans geheten. Ik had al direct goed contact met hem en het leek of wij elkaar al jaren kenden. Na de avondmaaltijd ging Frans al

gauw naar bed omdat hij zeer vermoeid was van het reizen dat hij die dag gedaan had. Na nog ieder een biertje gedronken te hebben zijn ook de anderen deze avond vroeg gaan slapen.

4 augustus 1983

Om half vijf werd ik gewekt om de dienst mee te maken in de kapel. Dit was een hele fijne belevenis, waar ik ook mijn deel in mocht hebben door een Schriftlezing te verzorgen en de voorbeden te bidden. De dienst was volgens de Melkitische katholieke ritus, waar echter veel in terug te vinden is van onze tweede misorde. De beide priestermonniken, Jacob en Thoma, waren beide gekleed in liturgische gewaden van de oosters-orthodoxe kerk.

Metropolitaan Kapittel maakt 'kieslijst' openbaar

Het aartsbisdom Utrecht maakt zich op om een nieuwe aartsbisschop te kiezen als opvolger van Mgr. Joris Vercammen die op zaterdag 11 januari terugtrad. Het Kapittel heeft alle parochies onlangs nader geïnformeerd, onder meer over de 18 geestelijken uit het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Haarlem die verkozen zouden kunnen worden. Ook maakte het Kapittel bekend dat pastoor Bernd Wallet van de Utrechtse kathedrale parochie tot mede-vicaris is gekozen. Samen met deken Wietse van der Velde voert hij namens het Kapittel het dagelijks bestuur van het aartsbisdom tot een nieuwe aartsbisschop gekozen is.

Kiescollege

Het Metropolitaan Kapittel is verantwoordelijk voor de verkiezing van een nieuwe aartsbisschop van Utrecht. Het Kapittel is daarmee het formele 'Kiescollege' en wordt tijdelijk uitgebreid met alle Utrechtse geestelijken die nog geen 72 jaar zijn (25) en leken-gelovigen die ook lid zijn van de synode (13).

Daarmee telt het Kiescollege 38 leden. Op 30 januari aanstaande komt het Kiescollege voor de tweede keer verkennend bijeen om te spreken over hoe de Oud-Katholieke Kerk, het aartsbisdom en de parochies in de komende tien tot vijftien jaar zich naar het inzicht van de kiezers zouden moeten ontwikkelen en over de vraag welk profiel van de nieuwe bisschop daarbij past. Met een knipoog naar de verkiezing van de bisschop van Rome is dit in de wandelgangen het ‘pre-conclaf’ gaan heten.

Verkiezing

De verkiezing vindt plaats op zaterdag 15 februari 2020 in de kathedrale kerk van Sinte Gertrudis te Utrecht. Aan het einde van de mis van de heilige Geest (welke om 11.00 uur begint) kunnen er in totaal vijf stemmingsrondes volgen. De verkiezing is een feit wanneer een van de kandidaten een ‘gewone’ meerderheid behaald (de helft van de stemmen plus 1). Mocht het op 15 februari niet lukken om een nieuwe bisschop te kiezen dan zal het Kiescollege op 21 maart voor de tweede keer samenkomen. De verkiezing is openbaar, maar in verband met de beperkte capaciteit van de kathedraal alleen toegankelijk na aanmelding en op vertoon van een toegangsbewijs die op basis van beschikbaarheid zullen worden uitgegeven. Informatie over de wijze van aanmelden volgt op een later tijdstip. Op welke kandidaat de individuele leden van het college stemmen, blijft geheim.

Kandidaten

In principe komen alle priesters van het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Haarlem in aanmerking voor het Utrechtse bisschopsambt, mits zij nog niet met emeritaat zijn én tenminste vijf jaar geleden gewijd werden.

In totaal gaat het om 18 geestelijken, waarvan er 9 in het aartsbisdom actief zijn en 9 in het bisdom Haarlem. De Oud-Katholieke Kerk heeft in 1998 het sacrament van de wijding opengesteld voor vrouwen. De kandidatenlijst bevat daarom nu ook vier vrouwen.

Het zou voor het eerst in de geschiedenis zijn wanneer het Kiescollege een vrouw als nieuwe (aarts)bisschop verkiest. Van de acht 'nieuwe' priesters in de afgelopen vijf jaar is overigens de helft vrouw maar zij komen nog niet in aanmerking voor de kandidatenlijst.

Toelichting

Aan alle kandidaten – *ook aan de Egmondse pastoor Rudolf Scheltinga (red.)* – is gevraagd om een cv en een schriftelijke toelichting/visie. Deze kan ook de mededeling bevatten dat een kandidaat een eventuele verkiezing niet zal accepteren. Alhoewel dat de kans op een daadwerkelijke verkiezing doorgaans niet vergroot, hoeft dat leden van het Kiescollege niet te beletten om toch op deze kandidaat te stemmen. De informatie van de kandidaten is vertrouwelijk en alleen voor de leden van het Kiescollege beschikbaar. Het is niet gebruikelijk dat kandidaten de komende tijd actief campagne gaan voeren, zoals dat in sommige zusterkerken voorkomt.

Wijding

Voor de wijding en installatie van de nieuwe aartsbisschop van Utrecht is nog geen datum vastgelegd, maar dat zal naar verwachting medio juni plaatsvinden. Ook de Internationale Bisschoppenconferentie van de Unie van Utrecht zal na de verkiezing van het college in moeten stemmen met de beoogde nieuwe aartsbisschop van Utrecht, die tevens president van de Unie is.

Wanneer de gekozen kandidaat de verkiezing aanvaardt, gaat de bestuurlijke macht die het Metropolitane Kapittel nu tijdelijk uitoefent meteen over naar de aartsbisschop-elect.

Oude papieren

De verkiezingsprocedure voor de nieuwe aartsbisschop heeft oude papieren. Na de schorsing van aartsbisschop Petrus Codde (1648-1710) door het Vaticaan in 1702 besloot het kapittel van het Utrechtse bisdom een nieuwe bisschop te kiezen. Het Kapittel greep daarmee terug op het oud-kerkelijk gebruik een bisschop door de lokale kerk te laten verkiezen, een recht dat sinds de Middeleeuwen door de Utrechtse kapittels werd uitgeoefend. In april 1723 koos het Utrechtse Kapittel Cornelis Steenoven (1661-1725) tot nieuwe aartsbisschop van Utrecht. Paus Benedictus XIII erkende de benoeming niet en excommuniceerde mgr. Steenoven na diens wijding, wat leidde tot het Utrechtse Schisma. Hieruit ontstond uiteindelijk de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Verkiezbare geestelijken:

- | | | | |
|----|------------------|-----|-------------------|
| 1. | Ruud Bosma | 10. | Rudolf Scheltinga |
| 2. | Robert Frede | 11. | Victor Scheijde |
| 3. | Joke Kolkman | 12. | Dick Schoon |
| 4. | Martina Liebler | 13. | Henk Schoon |
| 5. | Harald Münch | 14. | Peter Ben Smit |
| 6. | Erna Peijnenburg | 15. | Robin Voorn |
| 7. | Mattijs Ploeger | 16. | Bernd Wallet |
| 8. | Marieke Ridder | 17. | Jan Wojcik |
| 9. | Hans de Rie | 18. | Leen Wijker |

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 januari 2020

Vondst

voorbij de oude bomen
waar gestreepte en gestipte dieren
door de velden lopen
ligt tussen rietkragen
onder het water verscholen:

een woord
een kind dat kleine amfibieën vangt
ziet het glinsteren vanaf de waterkant
haalt het papier met het woord
naar boven, hangt het in de tuin
aan een waslijn te drogen
het hele dorp komt uitgelopen

vreemd is het, vreemd
dat het niet door het water
in vezels uiteen is gebroken
het moet wel een heel oud woord zijn
en iedereen bekijkt het vol bewondering
gaat dan op zoek naar de sleutel

om het woord mee open te breken
men maakt muziek,
verhalen en gebeden
en het komt weer tot leven
zingt rond in de mooiste zalen,
in tempels, kathedralen en moskeeën

soms hoeven ze alleen maar
aan het oude woord te denken
en dan zit het al verscholen in hun ogen
de zachte focus, die plaats maakt
een ruimte openbaart
waarin de ander veilig af kan dalen

men zegt dat in die ruimte
ooit het woord werd geboren

Anne Broeksma

Groot Letter Bijbel

Veel oudere mensen kampen met slechter wordende ogen. De lettertjes in een ‘gewone’ Bijbel zijn te klein geworden voor hen. Daardoor gaat het lezen steeds moeilijker of het lukt zelfs helemaal niet meer. Met name als het de Bijbel betreft wordt dat vaak als een groot gemis ervaren. De oplossing lijkt simpel: dan koopt zo iemand toch een Groot Letter Bijbel?! Maar zo simpel is het niet! Groot Letter Bijbels zijn nauwelijks nog te koop. Hier en daar is hooguit nog aan een gebruikt exemplaar te komen. Overigens waren de nieuwe exemplaren destijds ook enorm prijzig. En dat voor mensen die door hun handicap vaak toch al te maken hebben met veel extra kosten!

Vandaar dat de Bijbelvereniging het initiatief heeft genomen om de Groot Letter Bijbel opnieuw te laten drukken. En evenals alle andere uitgaven van deze vereniging wordt ook deze 5-delige serie (4 delen Oude Testament en 1 deel Nieuwe Testament) gratis ter beschikking gesteld. Het enige dat wordt gevraagd is een bijdrage in de verzendkosten van € 9,50. Via de website www.bijbelvereniging.nl kan de Bijbel gratis worden aangevraagd. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen via info@bijbelvereniging.nl

Een exemplaar van deze (vijfdelige) Bijbel – in de Nieuwe Bijbel Vertaling – is via pastoor Rudolf Scheltinga in te zien.

Adressen & Telefoonnummers

Kerkgebouw St. Agnes

Voorstraat 112
1931 AN Egmond aan Zee

www.egmond.okkn.nl

Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga

Pastorie: Voorstraat 110, 1931 AN Egmond aan Zee

Telefoon 072 – 506 1206 en Mobiel 06 – 55 768 444

Email: rbjijm.scheltinga@kpnmail.nl

<http://www.facebook.com/rudolf.scheltinga>

@pastoorEgmond | WhatsApp

Lectoren

Zr. T. Takken SFCC, 072 – 506 7727

Mw. T.M. Visser – Groot, 072 – 506 3712

Kerkbestuur

Voorzitter: Pastoor R.B.J.J.M. Scheltinga (gegevens zie boven)

Secretaris: Mw. C.J.A.W.M. Buenen, Eisenhowerstaat 74A

1931 WN Egmond aan Zee, 06 – 26810847, speedmintje2009@live.nl

Penningmeester: M. Groen, Emmastraat 29, 1931 CS Egmond aan Zee,
072 – 506 5313, mmgroen@hotmail.nl

Lid: Mw. N.W. Zwart, Anna van Burenlaan 83,
1934 GT Egmond aan den Hoef, 072 – 507 0409, nellyz@hotmail.nl

Postadres kerkbestuur

Voorstraat 110

1931 AN Egmond aan Zee

Kosters

T. ter Beek – Verver,

072 – 888 9355 en 06 – 54 25 70 37

A. Slof,

072 – 506 2217 en 06 – 41 22 14 42

Verenigingsgebouw Egmond & Opbaarruimte 't Oisie

www.facebook.com/verenigingsgebouwegmond

Julianastraat 5, 1931 CA Egmond aan Zee

Website www.verenigingsgebouwegmond.nl

Email info@verenigingsgebouwegmond.nl

Telefoon 072 – 506 4141 en Mobiel 06 - 39 49 48 16

Oud Papieractie

Egmond aan Zee: 072 – 506 6023

Egmond aan den Hoef: 072 – 506 2326

Kerstmarkt “Firma”

J. Dekker 072 – 506 4588

Autovriendendienst

Egmond aan Zee: 072 – 506 2317

Egmond aan den Hoef & Egmond Binnen:
Secretariaat 072 – 506 1206

Bankrekeningen

Kerkbestuur **NL 32 RABO 0315 7032 45**

t.n.v. Oud-Katholieke parochie H. Agnes, Egmond aan Zee

Kerkbestuur **NL 65 INGB 0000 5417 59**

t.n.v. Oud-Katholieke parochie H. Agnes, Egmond aan Zee

Onderhoudsfonds **NL 67 RABO 0315 7710 97**

t.n.v. Oud-Katholieke parochie H. Agnes, Egmond aan Zee

Diaconale Werkgroep **NL 32 RABO 0315 7032 45**

t.n.v. Oud-Katholieke parochie H. Agnes, Egmond aan Zee

Verenigingsgebouw Egmond **NL 09 RABO 0358 5130 57**

t.n.v. Verenigingsgebouw Egmond, Egmond aan Zee

Het volgende Scheepje verschijnt eind maart 2020

sluitingsdatum 11 maart 2020

www.egmond.okkn.nl

